

# Priester

Deze studie bestond oorspronkelijk uit twee kringen. Je kunt dit splitsen en de eerste twee punten eerst behandelen en de laatste twee in een latere kring. Je kunt de eerste twee punten ook als voorbereiding meesturen voor een kring over de laatste twee punten.

1 Petrus 2:5 “... en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus.”

Deze tekst prikkelde mij. Wij worden hier priesters genoemd, net als in vers 9. Nou is priesterschap iets wat we niet elke dag tegenkomen en eigenlijk had ik maar een beperkt beeld van priesterschap. De grote vraag is: wat is onze verantwoordelijkheid?

Allereerst kijken we naar de geschiedenis van het priesterschap. Waarom heeft God priesters aangesteld? Wie heeft hij aangesteld? Welke verantwoordelijkheid gaf hij hen? Deze vragen leiden ons naar het volgende onderwerp: De taak van een priester. Hierna maken we een uitstapje naar Jezus als Hogepriester, omdat dit invloed heeft op de taak die voor ons overblijft. Tenslotte zullen we die taak bespreken.

## 1. De geschiedenis van het priesterschap

In Exodus 19:6 kunnen we lezen dat het hele volk van Israël een priestervolk is. Ze vervullen dus samen de priester-taken. In de praktijk worden alle oudste zonen voor de Heer geheiligd, ze zijn van Hem (Exodus 13:2), zij offeren (Exodus 24:5).

Op een gegeven moment worden de Israëlieten ontrouw aan de Heer en maken zij een gouden kalf. De Levieten tonen zich hierbij echter wel trouw aan de Heer. Ze helpen Hem op dat moment om zijn oordeel uit te voeren (Exodus 32:26-29). Omdat het volk ontrouw was aan de Heer, werd hun het priesterschap ontnomen, dit werd toen aan de Levieten gegeven (Numeri 3:12,41 en 45)

## 2. Wat doet een priester?

De priester is een middelaar tussen God en mensen. Hij vertegenwoordigt God bij het volk en het volk bij God. Namens God mag de priester het volk zegenen (Numeri 6:22-27; Deuteronomium 33:10), onderwijst hij de wet aan het volk (Leviticus 10:11) en spreekt hij recht over het volk (Deuteronomium 17:8-9 en 19:17).

Omdat God heilig is en het volk niet, moet een priester ook offers brengen. In Numeri 18:5 wordt deze taak aan de priesters gegeven. Een priester moet zelf heilig en rein zijn om het volk bij God te kunnen vertegenwoordigen (Leviticus 21:6,8). In Leviticus 21 en 22 staan daarom wetten die richtlijnen geven voor reinheid voor de priesters.

De hogepriester heeft hierin een speciale taak. Hij moest speciaal gekleed zijn, volkomen naar Gods voorschrift, en mocht dan pas God naderen. Hij herinnerde zowel het volk als God aan de heiligheid van zijn taak. De hogepriester, die ook wel de gezalfde priester wordt genoemd, moest allereerst een zondoffer brengen voor zijn eigen zonden (Leviticus 4:3-12) en daarna voor die van het volk (Leviticus 4:13-21). Op de grote verzoendag moest hij een speciaal offer brengen en daarbij behorende handelingen verrichten, zoals is te lezen in Leviticus 16.

### 3. Jezus als hogepriester

#### Aantekeningen tijdens kring:

- Eerste verbond is de wet, dit wordt vervangen door Jezus, zijn we dan nog aan de wet gekoppeld? Jezus leefde perfect volgens de wet>vervulling. Misschien kun je dit in een andere kring behandelen, bijvoorbeeld over Romeinen 1-7.

Maar dan komt Jezus! Volgens Hebreeën kun je Jezus als Hogepriester zien. Dit komt voor het eerst naar voren in Hebreeën 2:14-18. Wij zijn mensen van vlees en bloed en daarom moest ook Jezus mens worden, zodat hij de taak van Hogepriester kon vervullen. (Hebreeën 2:17). Hij heeft zelf geleden en weet daarom wat wij meemaken. Daarom kan hij echt met ons meeleven en ons helpen (Hebreeën 2:18).

Omdat een hogepriester rein moest zijn voor God, moest hij eerst zichzelf reinigen. Hij moest een offer voor zichzelf brengen voordat hij een offer van verzoening voor het volk kon brengen (Leviticus 21:10-22:33, Hebreeën 5: 1-3). Hierdoor kon hij middelen in de relatie tussen de rechtvaardige God en het volk. Hij begreep de zwakte van het volk omdat hij zelf ook zwak was (Hebreeën 5:2).

Jezus hoefde dat echter niet; Hij is voor ons de hemelen doorgedaan. Hij is op dezelfde wijze als wij verzocht, maar zondigde niet. Daarom hoeft hij dus niet voor zichzelf te offeren en kunnen wij, door Hem, tot de troon van God naderen (Hebreeën 4:14-16, Hebreeën 7:26-28).

Waarom is Jezus dan dé hogepriester? Dat heeft te maken met de beperkte aard van het priesterschap zoals dat in Leviticus stond. Jezus is aangesteld door God zelf als eeuwige Priester. (Hebreeën 7:17, Psalm 110:4, Hebreeën 5:6). Daardoor is hij Borg geworden van een beter verbond (Hebreeën 7:22). De Priesters in het Oude Testament stierven en konden daardoor geen priester blijven, ze werden steeds weer vervangen. Jezus blijft in eeuwigheid en daarom gaat Zijn Priesterschap niet op anderen over. Daarom kan Hij ons ook volkomen zalig maken (Hebreeën 7:23-26).

Jezus moest wel iets hebben om te offeren, net als al die andere priesters (Hebreeën 8: 2-3). Hij hoeft het echter niet zo te doen als de andere priesters, want zij offerden volgens het oude verbond, wat een afbeelding was van het nieuwe verbond (Hebreeën 8: 8-13, Jeremia 31:31-34). In dat oude verbond werden wel schapen geofferd, maar dat offer was beperkt en moest daarom steeds opnieuw gebracht worden (Hebreeën 9:8-10, Hebreeën 10-1-8). Christus hoeft

zichzelf maar één keer te geven, omdat hij voor altijd binnengegaan is (Hebreeën 9: 11-14); Hij kan dus altijd voor ons blijven pleiten (Hebreeën 7:25).

Maar waarom moest Jezus dan sterven? Hij kon slechts middelaar worden door de dood heen. Zijn verbond kon pas rechtsgeldig worden als Hij zou sterven (Hebreeën 9:15-17). Het is zelfs zo dat zonder het vergieten van bloed geen vergeving plaatsvindt (Hebreeën 9: 22). Gelukkig hoeft Jezus zich niet elk jaar te offeren, zoals de hogepriester elk jaar een offer moest brengen. Het was voldoende als Hij Zichzelf eenmaal gaf. Er is geen offer voor de zonde meer nodig (Hebreeën 9:23-28, 10:9-18).

Nu mogen wij tot Hem naderen, omdat wij door Hem gereinigd zijn (Hebreeën 10:19-23). We mogen elkaar daarin ook helpen (Hebreeën 10:24-25). Dat is echter geen excuus om meer te zondigen: Dan worden we alleen maar zwaarder gestraft (Hebreeën 10:26-31, Romeinen 1-7, Brief van Judas). We kunnen alleen gered worden door het geloof en geloof kan niet zonder dat je dat koppelt aan wat je doet (Hebreeën 11).

Als je nog een uitstapje wilt, is het Hogepriesterlijk gebed uit Johannes 17 nog een aanrader. Wat heeft dit te maken met Jezus als Hogepriester? Waarom vervulde Hij hier deze rol en hoe deed Hij dat?

[Bronnen: Hebreeën; Johannes 17; [Jezus Christus als onze Hogepriester](#), Kris Tavernier, Oude Sporen (2006)]

## 4. Ik als priester

Nu ligt de verantwoordelijkheid bij ons. Wat kunnen wij nu nog doen? Wij moeten elkaar helpen, ondersteunen, motiveren, terechtwijzen, er zo voor zorgen dat niemand achterblijft en samen naderen tot God (Hebreeën 4:1-2, 11-13, 14-16). We moeten blijven oefenen en opletten (Hebreeën 5:11-14). We moeten volharden in ons geloof en ons richten op Jezus (Hebreeën 12-1-2, 10:32-39). Als we terechtgewezen worden, kunnen we daarin zien dat God ons liefheeft. Daarom moeten we ons daardoor laten bijsturen (Hebreeën 12:5-7 (en 8-13)).

Hebreeën 12:14-13:17 geeft nog wat praktische tips over hoe je leeft als christen en daardoor als priester. Let vooral ook op Hebreeën 13:11-17. We mogen net als die andere priesters offers brengen. We vertegenwoordigen God bij de mensen door hen te onderwijzen. We vertegenwoordigen de mensen bij God door de offers die hier genoemd worden. En we zijn zelf al geheiligd door Christus.

Wij zijn het huis van Christus en we mogen net als Mozes trouw zijn aan ons huis (Hebreeën 3:1-6). Wat betekent dat voor ons?