
Angst voor het oordelen ?

Overgenomen uit "Het beste uit de Stem van 1978."

Wanneer een prediker tegen de zonde predikt en de zonde en zondaar bij de naam noemt, kan hij er zeker van zijn, dat er heel wat vingers omhoog zullen gaan en hij met ernstige stem vermaand wordt: "U mag niet oordelen!"

Deze overtuiging is zo diep in de christenheid ingeprent, dat een prediker het zelden waagt zo te prediken als het in het Nieuwe Testament staat, of zoals wij het uit de kerkgeschiedenis kennen wanneer de Geest van God aan het werk was, er een opwekking beleefd werd en er blijvende vrucht te zien was.

De hel komt in beweging, wanneer de zonde in de gemeente aan het licht komt - wat begrijpelijk is. Drie redenen hiervoor zijn:

1. Satan heeft slechts daar invloed in de gemeente, waar zonde wordt toegelaten. Daardoor kan hij de gemeente beïnvloeden en zelfs onder controle houden.
2. Over de voorbeelden van vleselijke christenen, die op zich genomen hebben orde in de gemeente te scheppen, met de slechte gevolgen van dien, wordt bij herhaling gesproken, totdat er slechts weinig christenen idee meer hebben van de heerlijke vrucht van de Heilige Geest, wanneer zonden beleden en weggedaan worden.
3. Veel christenen weten dat zij een onbijbels leven leiden, maar zijn zo aan hun wereldse gewoonten gewend, dat zij uit angst voor een scheiding, ieder gesprek over gemeente-tucht vermijden.

Deze drie punten zijn al voldoende om het probleem te ontdekken, en te weten waarom zoveel mensen zich achter "U moet niet oordelen" willen verschuilen.

Is het oordelen, wanneer predikers tegen de zonden prediken en die eventueel bij de naam noemen ? Deze vraag moet beantwoord worden. Jezus heeft zijn volgelingen niet het gebod gegeven de wereld te oordelen, maar om het evangelie te prediken.

De discipelen hebben het gedaan en de vruchten van hun prediking zijn nu nog te bespeuren. De Bijbel vermeldt ons, hoe zij door de Heilige geest geleid werden. Hier volgen enkele voorbeelden.

"Mannen van Israël... Jezus van Nazareth... hebt gij door handen van heidenen aan het kruis genageld en gedood" (Apostel Petrus).

"Hardnekkigen en onbesneden van hart en oren, gij verzet u altijd tegen de Heilige Geest; gelijk uw vaders, zo ook gij" (Stephanus).

"Inderdaad, men spreek van hoererij onder u... Wij... hebben reeds besloten over hem die dit gedaan heeft... wij willen deze man in de naam van de Here Jezus aan de satan

overleveren tot verderf van zijn vlees, opdat zijn geest behouden worde" (Apostel Paulus).

"Een ieder, die verder gaat en niet in de leer van Christus blijft, heeft God niet... Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet welkom"

(De apostel der liefde, Johannes)

Dit is bijbelse prediking! Wie in de zonde leeft, zal vanzelfsprekend angst hebben voor zulke preken. Zo'n prediking kan inderdaad ook het leven van de prediker kosten, maar zij, die zich tegen deze prediking verzetten, zijn er erger aan toe.

Sybrandus.