
De Toorn van God: Wat is dat?

Veel christenen spreken graag over Gods liefde. Maar als je over Gods toorn spreekt met hen krijg je vaak het idee dat ze dat aspect van God niet begrijpen. Gek eigenlijk, want de bijbel spreekt wel heel duidelijk over Gods toorn. Het onderstaande artikel van de bekende, door velen een profeet genoemde, Dr. Tozer geeft een juist perspectief op wat Gods toorn is en kan ons helpen om Gods toorn te leren begrijpen en waarderen. God is een God van Liefde, maar ook een God van Toorn. Deze twee aspecten van Gods Wezen zijn niet tegenstrijdig. Het onderstaande artikel heeft mij geholpen een goed beeld te vormen van wat Gods Toorn eigenlijk is en ik hoop dat een ieder zal helpen in het vormen van een juist beeld van wie Onze God is.

(Sybrandus).

Het komt maar zelden voor dat er in menselijke toorn iets goeds schuilt. Bijna altijd komt deze voort uit ongeheiligde harten en heel vaak ontaardt het "toornig zijn" in vloeken en geweld. Een mens met een slecht humeur is onberekenbaar en gevaarlijk. Zo iemand wordt gewoonlijk gemeden door hen die van goede wil en vredelievend zijn. Er is in onze tijd een sterke neiging onder bepaalde geestelijke leiders om "boosheid" los te koppelen van de mogelijkheden in Gods wezen. Men tracht God in dit opzicht te verdedigen door die teksten die hierop betrekking hebben zonder meer weg te redeneren. Dat is wel begrijpelijk maar in het licht van de volle openbaring van Hem is hiervoor geen enkel excuus. In de eerste plaats heeft God geen verdediging nodig. Deze voorgangers, die maar steeds proberen om God aan anderen over te doen komen naar hun eigen opvatting, zouden er beter aan doen hun beweringen te toetsen aan Gods opvatting omtrent dit punt. Van de Bijbel wordt gezegd: "God sprak al deze woorden" (Exodus 20:1) en er is dus geen vrije maatstaf om de openbaring van God betreffende zijn wezen te beoordelen. De teergevoelige uitlegger die meent God te moeten beschermen voor wat Hij in Zijn eigen woord omtrent Zichzelf heeft vastgelegd, houdt zich met een bemoeizieke poging bezig waar alleen maar tijd en energie mee wordt verspild. Waarom zo'n man nog blijft vasthouden aan het door hem aan flarden gescheurde overblijfselen van de godsdienst die hij predikt, is moeilijk na te gaan. De mannelijke weg zou zijn het christelijk geloof los te laten en het de rug toe te keren, samen met de uit zijn kindertijd over-

gebleven geloofsvoorstellingen en begrippen waarmee hij heeft afgedaan - maar dit zien we slechts zelden gebeuren. Hij heeft de boom gedood maar sluipt nog steeds door de boomgaard, hopende op vruchten die nooit zullen komen. Wat in de Bijbel duidelijk werd vastgelegd - al vinden we het slechts eenmaal genoemd - kan als voldoende worden aanvaard om op het geloof van alle gelovigen aanspraak te maken en als we ontdekken dat de Bijbel ongeveer driehonderd maal spreekt over de toorn van God kunnen we dit leerstuk slechts in gehoorzaamheid aanvaarden of de hele Bijbel verwerpen! Wanneer we over de een of andere bron van buitenaf zouden beschikken, die ons leert dat "toorn" iets Gods onwaardigs is, zou daardoor de Bijbel, die Hem deze eigenschap duidelijk toekent - een onbetrouwbaar boek zijn. Want als Gods Woord driehonderd maal foutieve informatie zou geven, wie kan het dan op andere punten nog aanvaardbaar achten? De op de juiste wijze onderwezen christen weet dat de toorn van God een realiteit is en dat er tussen zijn gramschap en zijn liefde geen enkele tegenstrijdigheid bestaat. Beiden zijn even heilig. Hij heeft ook geleerd dat - in zoverre gevallen schepselen deze waarheden kunnen bevatten - wat deze toorn van God is en wat niet. Om Gods toorn te verstaan moeten we die bezien in het licht van zijn heiligheid. God is heilig en heeft "heiligheid" als de zedelijke voorwaarde gesteld voor de gezondheid van zijn schepping. De tijdelijke aanwezigheid van de zonde in deze wereld doet dit alleen des te duidelijker uitkomen. Wat "heilig" is, is gezond; het kwade is een morele ziekte die tenslotte op de dood zal uitlopen. De klank van het woord zelf zegt ons hier al iets over. Heilig heeft te maken met "helen", gezond maken. Hoewel het niet verstandig is al te veel nadruk op de afkomst van woorden te leggen, ligt hier toch een aanwijzing die we niet over het hoofd mogen zien. Daar de morele gezondheid van het heelal Gods eerste doel is - dat is dus haar "heiligheid" - valt alles wat daar tegenin druist noodzakelijkerwijs onder zijn eeuwig mishagen. Wanneer de heiligheid van God dan ook geconfronteerd wordt met onheiligheid ontstaat een conflict. Dit wordt veroorzaakt door de onverenigbare aard van heiligheid en zonde. Gods houding en handelen in dit conflict uit zich in toorn. Om zijn schepping te behoeden voor vernietiging, moet Hij alles uitbannen wat deze zou vernietigen. Als Hij zich op zal maken om een eind te maken aan haar dreigende ondergang en de wereld zal verlossen uit deze onafwendbare zedelijke ineenstorting, wordt van Hem gezegd dat Hij "toornig" zal zijn. De heiligheid van God, zijn toorn en de gezondheid van de schepping zijn onafscheidelijk verbonden. Het is niet alleen juist dat God zijn toorn over de

zonde openbaart, maar ik zou ook met geen mogelijkheid kunnen bedenken hoe Hij dat anders zou kunnen doen. Gods toorn is zijn absolute ontoelaatbaarheid van alles wat zijn standaard omlaag haalt en bederft. Hij haat iedere vorm van ongerechtigheid, zoals een moeder iedere besmettelijke ziekte, bijv. difterie of polio, haat, omdat deze het leven van haar kind vernietigend bedreigen. Gods wraak is een bederfwerend vaccin, waardoor elk zedelijk bederf tot stilstand zal worden gebracht en de gezondheid van de wereld bereikt zal worden. Als God waarschuwt voor zijn komende toorn en de mensen oproept om zich te bekeren, berouw te tonen over hun zonden en deze af te leggen, doet Hij dat in een taal die zij kunnen begrijpen. Hij zegt hun dat ze "de komende toorn moeten ontvlieden" (Matteus 3:7). Hij maakt hun duidelijk dat hun leven zondig is en dat ze daardoor een vijand zijn voor de gezondheid van zijn schepping. Hij roept hun toe: "Ik moet alles uitroeien wat de wereld die Ik liefheb met vernietiging bedreigt. Wendt u daarom af van het kwade voordat Ik in Mijn toorn Mij tegen u zal verheffen. Ik heb u lief, maar ik haat de zonde die gij liefhebt. Scheidt uzelf af van uw zondige wegen, voordat Ik Mijn oordeel op u neer zal doen dalen!"

Dr. A.W. Tozer.