

Het Griekse woord voor discipel duidt de lerende aan in zijn verhouding tot de leraar. In het Palestijnse Jodendom verzamelden de rabbijnen leerlingen om zich heen die zij in de wet en de uitlegging en toepassing ervan onderrichtten. De leerlingen moesten hun leraren voortdurend vergezellen en dienen. Zo werden deze leerlingen getraind om ook zelf anderen te leren.

Allereerst is een discipel dus een lerende. Het woord leren heeft hier de betekenis van het Hebreeuwse woord lamad, wat betekent zich iets eigen maken. Ook wordt het woord gebruikt in de betekenis van oefenen. Het doelt dus niet alleen op het iets verstandelijk in je opnemen, maar vooral op het praktisch toepassen ervan. Daarom dat je als leerling de leraar ook de hele dag vergezeld en diende. Allereerst had de rabbijn dan alle tijd om je te onderrichten, kon je als leerling altijd vragen stellen, maar bovenal, door de persoonlijke omgang met je leraar zag je hoe Gods wil praktisch kon worden gemaakt. De rabbijn was je voorbeeld en je werd zijn navolger. Door te kijken naar zijn leven leerde je de wet (Gods wil) toepassen.



Helaas, vele rabbijnen waren een slecht voorbeeld; ze leerden puur allerlei ge- en verbodjes, maar vergaten te leven volgens de principes achter de wet, nl. liefde, trouw en barmhartigheid. Het waren veelal huichelaars uit op aanzien en eer. En . . . hun leerlingen werden niet zo.

De grootste rabbijn die de Joden hebben gekend was Jezus. Hij was anders. Hij kwam om de wet te vervullen, i.e. Hij heeft haar gehoorzaamd op een manier zoals God het bedoeld had. Zijn discipelen leerden echt om praktisch Gods wil te doen. Zij hadden een uniek voorbeeld en werden de best getrainde leraren van hun tijd.

De Here Jezus is ook onze rabbijn, leermeester. Wij zijn Zijn discipelen. Wat waren ook alweer de kenmerken van een discipel? Hij/zij vergezeld en dient de Leermeester de hele dag, maakt zich Gods wil eigen met daarbij het leven van de leermeester als voorbeeld en wordt zelf ook getraind om leraar te zijn.

Dat is een discipel. That's you!

Duko.