

## In de woestijn Groeien naar God

Het leven is niet altijd gemakkelijk, zelfs niet als je een brave christen bent en je wilt leven zoals God dat wil. Eigenlijk is dat juist een reden dat het leven niet gemakkelijk is.

We leven in een wereld waar morele wetten bestaan. Wij mensen nemen die wetten ook zeker serieus, maar tegelijk gedogen we voor onszelf wanneer we ons er niet aan houden. Elke overtreding is het gevolg van een achterliggend verhaal waardoor we begrijpen waarom we de morele wet overtreden en als we het begrijpen, kunnen we ermee leven. Ondanks dat we kunnen leven met een morele wet die we steeds overtreden, is een overtreding nooit goed. Door de morele wet niet te houden, lijken we te zeggen dat die niet belangrijk is. Ondertussen gruwelen we ervan wanneer anderen de morele wet overtreden (Lewis and Smilde, 2016).

Ik geloof dat deze morele wet in ons hart gelegd is door God. Romeinen 2:14-15 (HSV) zegt: "*Want wanneer heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van, en hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar.*" Als we dit geloven over die wet, geeft dat ons de verantwoordelijkheid die wet serieus te nemen.

Daarom is leven zoals God dat wil ook zo lastig. Als ik dat wil, moet ik mijn leven veranderen. De manier waarop ik met de morele wet, en natuurlijk de kennis die we hebben van Gods wil, omga, moet aangepast worden. Ik moet steeds meer ontdekken wat Gods wil echt is. Tegelijk moet alles weg wat niet bij Gods wil past.

Nu wil ik niet zeggen dat alles wat uit mijn leven verdwenen is niet bij Gods wil paste. God kan het gebruikt hebben om mij te vormen. In Jakobus 1:12-15 legt Jakobus uit dat God ons niet verzoekt, maar dat Hij het wel gebruikt om ons te leren. Henk Stoorvogel (2015) zegt: "*Als God een mens een stap dichterbij naar zijn bestemming wil voeren, dan leidt Hij hem eerst door een periode van strijd, dorheid of lijden. Als God ons in een nieuwe fase wil binnenleiden, voert Hij ons eerst naar de woestijn.*"

Een verandering vindt bijna nooit vanzelf plaats. Bij verandering hoort strijd, pijn en moeite. Dat is niet prettig, maar als je de strijd aangaat, kom je er sterker uit. Spreuken 24:16<sup>a</sup> zegt: "*Want al valt een rechtvaardige zevenmaal, hij staat weer op.*"

Als ik terugkijk op het afgelopen collegejaar, heb ik die zeven tegenslagen wel gehad. Ik hoop dus niet dat er nog een komt, want daarvoor biedt dit vers geen garantie. Het was geen leuk jaar, maar het was zeker goed. Tijdens de grootste dieptepunten heb ik mogen ervaren dat God me droeg. Hij vertelde mij niet wat ik graag van Hem wilde horen, maar wat ik nodig had. Ik wilde de tegenslagen helemaal niet. Ik was tevreden met mijn leven. Maar Gods plannen zijn altijd groter dan de mijne en ik heb het afgelopen jaar enorm veel geleerd.

Ik gun niemand de pijn en de strijd van de tegenslag, maar we leven in deze wereld en moeite hoort erbij. Laat het jou, wanneer het je overkomt, ondanks alle moeite ook hoop geven. Door alle moeite heen zul je meer groeien naar de versie van jezelf die het best tot haar recht komt.

Bronnen:

Lewis, C. and Smilde, A. (2016). *Onversneden christendom*. Utrecht: Uitgeverij Kok.

Stoorvogel, H. (2015). *Jezus leven*. [Utrecht]: Voorhoeve.