

---

## Boekenhoek - Prepare for War!

---

Als ik je vraag of je er vandaag bij stil hebt gestaan dat er om je heen een geestelijke wereld is, zal je waarschijnlijk ontkennend moeten antwoorden. Met je fysieke ogen kun je het niet zien en er wordt weinig over gesproken (zelfs in de kerken niet). Toch is die wereld heel reëel. Je hebt er zelfs zelf een plaats in gekregen! (Ef 2:6, 19) De afgelopen maanden ben ik me meer bewust geworden door oa het lezen van 2 boeken over de geestelijke wereld. Hier wil ik graag iets over vertellen.

Als eerste het boek 'The Adversary' (de tegenstander) van Mark Bubeck. De schrijver schrijft uit zijn eigen ervaringen en vanuit de studie die hij in God's woord heeft gedaan. Een erg genuanceerd boek over wat de bijbel zegt over de geestelijke wereld en tegelijkertijd erg praktisch. Over het doel van zijn boek zegt hij: *"The purpose of this book is to approach the subject of spiritual warfare from a very practical viewpoint. It is my conviction that believers need to know what to do and how to proceed in their responsibility to "be strong in the Lord and the power of His might" (Eph 6:10). They need to have usable tools at their disposal. They need to know how to proceed in getting free from the bondage of the devil and how to help others get free and stay free from a deflated, oppressed condition of demonic attack. If a christian senses that his enemies are defeating him, he needs to know a step\_by\_step plan of how he can fight his way back to his rightful place of victory"*. Hij zet het geheel in een juist perspectief en in de juiste bijbelse context: *"We must be careful not to develop a "demon behind every bush" spiritual mentality. The old nature of man and its bent for evil, together with the world system must be understood in biblical perspective"*. Dit perspectief geeft hij door het eerste deel van zijn boek te praten over strijd met het vlees en strijd met de wereld. Dit wordt uitgebreid behandeld en is leerzaam om te lezen. Na het geven van een goed perspectief vervolgt hij met het geven van inzicht in de persoon van Satan, zijn koninkrijk en zijn werkingen en strategieën. Hij leert hoe we de wapenuitrusting van God aan kunnen doen zoals die in Ef. 6 beschreven wordt, en hoe we moeten strijden in de geestelijke wereld. Het boek is erg uitgebreid en ik wil daarom straks een paar punten noemen die voor mij naar voren kwamen.



Het tweede boek dat ik gelezen heb is 'Prepare for War' van Rebecca Brown. Deze vrouw heeft een bediening bij het bevrijden van mensen uit de Satanskerk in Amerika. De eerste hoofdstukken beschrijven de strijd die ze meemaakte toen een belangrijke 'witch' van die 'kerk' eruit stapte en christen werd. Het is bijna onwerkelijk hoe reëel en hevig de strijd daar was.

De hoofdstukken die er op volgen zijn gericht op jou, de christen. Ze spreekt je aan over je leven, hoe serieus je bent met de dingen van God. Over ontzag hebben voor God, het wegdoen van zonde, het jezelf onderwerpen aan de wil van God: Vader, niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde. Over luisteren naar God en over gebed. Dit heeft mij weer aan het denken gezet.

De rest van dit boek gaat over geestelijke wereld. Over inwoning van demonen, ingangen voor demonische invloed, New Age invloeden en over de relatie tussen geest, ziel en lichaam en over actieve strijd tegen geestelijke machten van Satan en zijn rijk.

Een paar punten die in de boeken naar voren zijn gekomen wil ik graag onder de aandacht brengen:

- ☞ Wees je **bewust** van de geestelijke strijd die er gaande is. *"Spirits are nonmaterial and invisible, but not less real!"* Informeer jezelf hierover. Neem de wapenrusting van God op om stand te houden. Het is geen optie! Bubeck zegt hierover: *"To ignore the weapons of our warfare provided by the Lord against Satan and his kingdom is spiritual suicide. We will soon meet spiritual disaster if we ignore this enemy"*
- ☞ Wees **niet 'preoccupied'** met Satan's en zijn koninkrijk. Een citaat van A.W. Tozer zegt Bubeck: *"The scriptural way to see things is to set the Lord always before us, put Christ in the center of our vision, and if Satan is lurking around he will appear on the margin only and be seen as but a shadow on the edge of brightness. It is always wrong to reverse this - to set Satan in the focus of our vision and push God out to the margin. Nothing but tragedy can come out of this inversion. The best way to keep the enemy out is to keep Christ in. The sheep need not be terrified of the wolf; they have to stay close to the shepherd. It is not the praying sheep Satan fears, but the presence of the shepherd!"*
- ☞ **'Het zwaard van de Geest is nog steeds het Woord'**. Een onderdeel van de geestelijke wapenuitrusting die we gekregen hebben en die we moeten aandoen is het 'Zwaard van de Geest' (Ef 6:17). Naast allerlei verdedigende onderdelen zoals 'borstplaat' en 'schild' is het zwaard een aanvalswaapen. En dit is nu juist iets heel grijpbaars, namelijk het Woord waar we allemaal minstens één kopie van hebben! Bubeck schrijft: *"How great important it is to see that Satan backs off from nothing but the absolute truth and fact of God's Word. As has been previously stated,*

*Satan finds our emotions, wishes, and sincere desires no problem for him to defeat. With all of my heart, I can want to love and serve the Lord and not be defeated by Satan, but I'll fail in my sincerity if I do not use the truth of God against Satan and to my own strengthening. Seeing this truth is perhaps the single greatest key in warfare against Satan."* De Satan wordt genoemd de vader van de leugen (Joh 8:44) en zal moeten wijken voor de waarheid van God's woord. Ook de Here Jezus gebruikte het woord als wapen in Lucas 4 bij de verzoeking in de woestijn en de satan week van Hem. Ken daarom het woord, bestudeer het en gebruik het actief als een wapen tegen Satan!

- ☞ 'Doorways' of ingangen voor demonische invloed. Normaal zijn christenen beschermd door de Heer met omheining rondom hen tegen demonische invloeden. Zonde breekt een gat in die omheining (Pred 10:8). Ef 4:27: *"Giving way willfully to practice sins of the flesh gives occasion for Satan to have his way in a believer"*. 2 Tim 2:(22-)26: *"This rather sobering observation indicates that willful indulgence in fleshly sins without claiming our ground of victory in the Lord Jesus Christ can produce a bondage of Satan. There comes a time where the practice of a particular fleshly sin may move from a sin of the flesh into a sin controlled and dictated by satanic, demonic activity"*
- ☞ Christus heeft de Satan overwonnen aan het kruis. Hij heeft nu de plaats aan de rechterhand van de vader in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, alles is onder Zijn voeten gesteld (Ef 1:20-22). Christus heeft de Satan onttroond (Hebr 2:14) en de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoon gesteld en zo over hen gezegevierd (Col 1:15). Christus heeft de werken van de Satan verbroken (1 Joh 3:8). In de naam van Jezus hebben wij macht gekregen om te strijden tegen de machten van de duisternis (Han 16:18).

Deze boeken hebben me geholpen om bewust te worden van de geestelijke wereld, inzicht daarin te verkrijgen, om werkingen van de tegenstander te herkennen en om te staan en te strijden daartegen. Ik wil je aanmoedigen om deze dingen te onderzoeken. Lees deze of andere boeken en bestudeer en ken bovenal het Woord. Ef. 6:10 is een bevel om krachtig te zijn in de sterkte van Zijn macht, om de wapenuitrusting aan te doen en om, onze taak geheel vervuld hebbende, te staan. Wees dan voorbereid op de strijd!

Groeten, Egbert A.

P.S. 'The Adversary' kun je lenen bij mij en 'Prepare for War', samen met andere titels over geestelijke strijd bij Martin W. Ik vind het leuk om er over te praten dus als je vragen of opmerkingen hebt: kom gerust!