

"Relaties met anderen? Waarom? Is dat de moeite waard? Ik heb God en daar heb ik toch genoeg aan!"
 Dit zijn opmerkingen die we vaak van medechristenen horen. Maar toch is het zo dat God zelf zegt dat het niet goed is dat een mens alleen zij (Gen 2:18).

Waarom zijn relaties nodig?
 In Genesis 2:18 zegt de Here verder: "Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past". Dus het is goed relaties met anderen te hebben, ten eerste om isolement te voorkomen en ten tweede om een helper bij het doen van Gods Woord te hebben. Als we naar het leven van mensen die op zichzelf staan, gaan kijken, dan zien we dat er duidelijke gevaren zijn bij een leven zonder relaties.

Welke gevaren zijn dat?
 Als men op zichzelf leeft, is het bijna onmogelijk om een geestelijke groei door te maken. Als we contact met anderen hebben en met hen communiceren, een relatie dus, kunnen die mensen ons laten zien waar we falen, waar we tekort schieten in het doen van God's wil. Andere gevaren vinden we in Spreuken 18:1. "De eenzelvige zoekt zijn eigen begeerte, hij barst los tegen alles wat verstandig is". Hieruit kunnen we concluderen dat het leven van een individualist leidt tot egoïsme, wedijveren, inhuldigheid, dus tot een egocentrische levenswijze.
 Wat voor soort relatie kan je met anderen hebben?
 Er zijn 3 soorten relaties.

Als eerste, die van een kennis. Dat is iemand waar je goedendag tegen zegt, of met wie je wel eens een zakelijk gesprek voert.

Als tweede, die van een broeder. Dit is iemand waarmee je samen dingen doet, vertrouwelijke gesprekken voert en met wie je elkaars interesses bespreekt.

Als derde die van een bijzondere goede vriend. Dat is iemand waar we toewijding voor hebben, die we volkomen vertrouwen en bij wie wederzijdse verantwoordelijkheid bestaat om de relatie staande te houden. Dat komt er vooral op neer dat we liefde voor die persoon hebben.

Het is wel goed om in het oog te houden dat we relaties op alle drie niveaus moeten hebben. Als we naar het leven van de Here Jezus hier op aarde kijken, zien we dat Hij ook relaties had op alle drie niveaus (Ga dit zelf na!). Belangrijk is ook hoe we een relatie moeten opbouwen.

Pamela Reeve geeft in haar boek "Vriendschap", een paar belangrijke punten waarop we een relatie kunnen bouwen.

Als eerste: Ken je vrienden: doe dingen samen, luister naar elkaar, neem tijd om met elkaar door te brengen, dit alles om het karakter van de ander beter te leren kennen.
 Als tweede: Wees eerlijk en betrouwbaar in alle omstandigheden.

Als derde (belangrijkste): Wees liefdevol (Gal 5:22-26).

Als we eenmaal een relatie hebben opgebouwd moeten we ook voor ogen houden dat er ook problemen in een relatie kunnen ontstaan. Ik zal hier alleen de aard van die problemen beschrijven. Ken betere uitleg kun je vinden in het boek "Vriendschap".

Als eerste als men te diep wil gaan in een relatie. Wij moeten tijd nemen om er achter te komen wat voor soort relatie de ander met ons wil.

Een ander probleem is dat je altijd wilt laten zien dat je het beter kunt, dus dat je anderen wilt beheersen. Medijver en jaloezie kunnen problemen in een relatie doen ontstaan. En wat heel veel voorkomt is het probleem van onbegrip en gebrek aan communicatie. In een relatie moet men heel goed met elkaar leren communiceren.

Wat zegt de Here Jezus over relaties? "Leg je leven af voor je vrienden". Hij heeft ook zijn leven voor ons gegeven. Ook geeft hij het grote gebod dat we elkander lief moeten hebben als onszelf (Matt 22:34-40). Hieruit kunnen we halen dat een relatie met God niet goed gaat zonder een goede relatie met de medemens. Het ene kan niet zonder het andere. Wij weten als christenen dat Jezus een Vriend voor ons wil zijn. Dat wij op Hem kunnen vertrouwen, dat Hij nooit zal veranderen, dat zijn belofte voor altijd blijft. Nu is aan ons de taak om onszelf te vragen:

- Hoe staat mijn toewijding tot Hem?
- Op welk niveau zou ik mijn relatie met Hem kunnen plaatsen?
- Hoe diep ben ik bij zijn belangen betrokken?
- Hoeveel tijd neem ik om met Hem door te brengen?
- Zijn onze waarden dezelfde?
- In hoeverre ben ik een betrouwbare vriend voor Hem?
- Hoeveel liefde toon ik aan Hem?

Je broeder,
 Sherrol

Meeste informatie uit
 "Vriendschap"
 auteur: Pamela Reeve.

