

Haggai

Over wat echt belangrijk is

Historische context

Ten tijde van de Babylonische ballingschap mochten de joden van de Perzische koning Cyrus terug gaan naar hun thuisland. Ze moesten dan wel een tempel bouwen waar ze voor hem tot hun God zouden bidden. Er zijn 50.000 joden terug gegaan naar huis om daar weer een nieuw bestaan op te bouwen. Ze verruilden hun stenen huizen, familie, vrienden, welvaart en vruchtbare handel voor een onzeker en arm bestaan in hun eigen land.

Het volk stond onder leiding van twee mannen: een vorst, Zerubbabel en Jozua de hogepriester. Zerubbabel was het enige overlevende familielid van de geslachtslijn van David (en moest dus wel koning worden)

Eenmaal terug in het land, was de eerste zorg van de beide heren om een altaar te bouwen en de tweede om een tempel te bouwen. Nadat het altaar klaar was en het volk God dankte ging men aan de slag met de tempel. Helaas putte de taak van het herbouwen van de tempel het volk uit. Er waren weinig mensen en weinig geld. Uiteindelijk werd er besloten om een kleinere tempel te bouwen, maar ook dat ging hun kracht te boven. Toen ook de subsidie voor het bouwen van de tempel stop gezet werd door de opvolger van Cyrus (Darius), begon de werkelijkheid het te winnen van het ideaal van het volk. De bouw van de tempel werd gestaakt en er bleven slechts halve fundamenten en muren staan.

In de jaren hierna ging het economisch alsmaar slechter. Ook ontstonden er ziektes en droogte. Het volk vroeg zich af “waarom?!” Hadden ze dan toch langer in Babylon moeten blijven? In deze deprimerende situatie kwam Haggai zijn woorden tot hen spreken.

Een overzicht van het boek

Een terneergeslagen volk: 1:1-11

Verandering van denken is nodig! Misogst en inflatie een gevolg van het stoppen van de tempel en niet andersom! God moet weer op de eerste plaats!

Staat God op jouw eerste plaats? Of zijn er gebieden in je leven waar en verandering van denken nodig is?

Een vastberaden volk: 1:12-15

Men luisterde naar Haggai en ging direct aan de slag. In amper drieënhalve week waren er alweer metselaars en het werk.

Als er bij jou verandering nodig is, waarom zou je wachten?

Een ontmoedigd volk: 2:1-9

De kritiek van de ouderen kwam hard aan. Ik stel me zo voor: “Noem je dat een tempel? Je had vroeger eens moeten zien!”

God bemoedigt het volk door zijn zegen te beloven. Beter klein beginnen dan helemaal niet. Het gaat God niet om het formaat van de tempel maar om de hartsgesteldheid van de mensen!

Daarna belooft God goud en zilver (andere vertalingen: de wens (SV), de schatten (Leidse V), kostbaarheden (NBG)) aan het volk. Soms wordt gedacht dat het hier over Jezus gaat. Dit lijkt echter niet het geval (Ezra 6:5)

Waardoor laat jij je soms ontmoedigen?

Een verontreinigd volk: 2:10-19

Twee maanden later is het alweer crisis. In oktober had het al moeten regenen, maar in december was het nog steeds kurkdroog. Ze waren al wel weer begonnen met bouwen, maar zegen bleef uit. Haggai had dus een theologisch probleem. Hij gaat te rade bij God en krijgt een aantal vragen mee.

1. Reine en onreine voorwerpen
 - a. *Wat wordt hier bedoeld?*
2. Voorwerp heiligt voor de Heer
 - a. *Wat wordt hier bedoeld?*

God had de regen tegengehouden omdat het volk wel een heilige tempel aan het bouwen was, maar zelf niet geheiligd was. Onreine mensen die de tempel bouwen, maken de tempel onrein.

Het volk had de boodschap goed begrepen! Men zag hun zonde in en de volgende dag begon het direct te regenen!

Herken je zoiets bij jezelf? Wat? Wat heb je toen gedaan?

Wat is dus echt belangrijk voor God?

Een vorst wordt benoemd: 2:20-23

Zerubbabel kon geen koning worden omdat Darius nog koning was. Daarom wordt hij hier gouverneur genoemd. De nageslachten van Zerubbabel zullen weer koning zijn. God belooft dat de zonen van Zerubbabel op de troon zullen zitten en dat Hij het koninkrijk van Israël (Perzië, Syrië, Griekenland en Rome) zal herstellen. Dat zou gebeuren 'op die dag' wat weer aansluit bij de profetieën over Jeruzalem in Zacharia 12-14.

Jezus gebruikt het principe van Haggai vaak in Zijn onderwijs. Neem bijvoorbeeld Matteüs 6: Zoek eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid en dan zullen zaken als kleding en voedsel geregeld worden.

Is dit principe deel geworden van je eigen leven?