

Voorwoord

Ik denk dat deze teksten niet goed tot hun recht komen als je ze gewoon doorleest. Het waagt een poging om weer te geven wat we met de kring uit een bijbeltekst gehaald hebben. Om echt iets te leren, om echt te weten wat God in zijn bijbel bedoelt en om het echt ten volle tot je door te laten dringen, moet je de bijbelteksten zelf lezen. Laat dit maar een paar suggesties zijn in welke richting je het zou kunnen zoeken en bestudeer de bijbelteksten. Lees ze en lees ze over, denk erover na en bid God om wijsheid. Ik hoop dat het dan een enorme zegen voor je zal zijn.

Lukas 24

Op sabbat, de dag na de dood van Jezus rusten de mensen en op zondagmorgen gaan 3 vrouwen naar het graf met specerijen. De steen was weg en het lichaam was er niet. Er kwamen twee engelen die zeiden dat Jezus was opgestaan. De vrouwen gingen naar de elf en naar de anderen en ze vertelden wat ze gezien en gehoord hadden. Maar de mensen geloofden het niet.

Twee mensen van de groep vrienden van Jezus reisden van Jeruzalem naar Emmaüs. Ze praatten over wat er gebeurd was. Jezus kwam bij hen lopen maar hun ogen waren bevangen en ze herkenden hem niet. Ze vertelden Jezus wat er gebeurd was in de afgelopen dagen. Ze vertelden over Jezus, dat ze gehoopt hadden dat Hij Israël zou verlossen, maar dat Hij nu dood was. Hoewel er wel vrouwen zijn die zeggen dat Hij leeft. Maar Jezus hebben ze nog niet gezien. Jezus legt dan uit wat er in de profeten staat geschreven over Hem. Ze naderden Emmaüs en de mannen drongen aan dat Jezus bij hen zou blijven. Ze gingen eten. Jezus sprak de zegen uit en brak het brood. Toen werden hun ogen geopend en ze herkenden Hem. En Jezus was verdwenen. Ze gingen gelijk terug naar Jeruzalem. Toen ze daar kwamen vertelden de anderen dat Jezus ook aan Petrus was verschenen.

Terwijl ze hierover spraken, stond Jezus in hun midden. Hij liet z'n handen en voeten zien. Sommigen geloofden nog niet. Hij at iets om te laten zien dat hij geen Geest was. Hij opende hun verstand en ze begrepen het Oude Testament.

Eerst geloven de mensen niet dat Jezus is opgestaan. De discipelen geloven niet als de vrouwen het komen vertellen, de Emmaüsgangers geloven het niet, zelfs de mensen die Jezus in hun midden zien verschijnen geloven het niet. Ze geloven pas zodra Jezus ze de ogen opent, zodra Jezus hun verstand opent.

Iemand kan pas geloven dat Jezus echt is opgestaan als God zelf zijn verstand opent. Al leggen wij het evangelie nog zo goed uit, al bewijzen wij dat Jezus opgestaan is, de mensen zullen het pas geloven als het door God zelf geopenbaard is. Daarom is bidden voor mensen minstens even belangrijk als het uitleggen van het evangelie aan hen.